



Welkom!

Zondag 6 oktober, **10.30 uur**
3^e zondag van de herfst

Aangepaste kerkdienst

Voorganger: ds. Henriëtte Bouwman

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Over de dienst

Lezingen: Marcus 10: 13 – 16

Zingen:

Dit is de dag, dit is de dag

Liedboek 146c: 1

Laat de kind'ren tot Mij komen

Liedboek 416

De Here zegent jou...

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via deze koppeling:



Graag uw aandacht voor

Jarigen: 7 oktober Mevr. A. Wakker
10 oktober Dhr. E.J. Oskam

Kom in Gods kring, jij bent welkom!



Deze zondag is de aangepaste kerkdienst met mensen met een verstandelijke beperking.

We hebben er een gezellig en kleurrijk thema bij gekozen, er zal muziek klinken van de fanfare uit Kesteren en er veel te beleven zijn. Iedereen is welkom in de kring van God, wie je ook bent.

Dat willen we samen vieren. We hebben er zin in. Kom jij ook!
Denk erom, de dienst begint iets later dan andere diensten, om **10.30 uur**.

Collectes

1^e collecte KiA Werelddiaconaat

2^e collecte Kerk

Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek Rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het bedrag te bepalen (standaard € 2,00) en uw bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de betaling.

Ontmoetingsmiddag en avond 8 en 9 oktober

Komende week zijn jullie van harte welkom op de ontmoetingsmiddag en avond georganiseerd door de werkgroep pastoraat. Dinsdag 8 oktober om 14.30 uur en woensdag 9 oktober om 20.00 uur.

De ontmoeting met elkaar staat centraal en daarin verwerken we ook een vorm van (geloofs)gesprek rondom het thema 'Als nieuw! Leven in het licht van het koninkrijk'

Koffie en thee staan klaar bij binnenkomst.

We zien uit naar jullie komst en naar het gesprek.

Agenda

Dinsdag 8 oktober
14.30 uur Ontmoetingsmiddag

Woensdag 9 oktober
10.00 uur Koffiemorgen
20.00 uur Ontmoetingsavond

Zondag 13 oktober
10.00 uur ds. N. van Tellingen,
Rhenen

Vrijdag 18 oktober
15.00 uur Zingen zoals toen
20.00 uur Thema-café

Thema-café

Vrijdag 18 oktober is er weer een Thema-café.

Voor die avond staat een mooie documentaire op het menu. De inhoud zal voldoende stof tot napraten geven.

Zoals gebruikelijk is er koffie en thee vanaf 20.00 uur.

Van harte welkom!

Rondom de Voorhof

Door wat opstartproblemen met de aanlevering van de kerkbladen verschijnt het nieuwe kerkblad Rondom de Voorhof een week later dan gepland, namelijk op zaterdag 12 oktober in plaats van zaterdag 5 oktober.

Zingen zoals toen

Op vrijdagmiddag 18 oktober mogen we weer "Zingen zoals toen". De tekst of de melodie van liederen die we vroeger in de kerk, op school of thuis leerden, kunnen diepe ontroering opwekken

En het is gewoon fijn om voluit mee te kunnen zingen met de vertrouwde muziek.

Bart Roest zal ons graag weer begeleiden.

En zoals we gewend zijn: we beginnen met koffie en koek en vinden meteen een stukje gezelligheid met elkaar. Tot ziens in de soos van De Voorhof om 15.00

Wintermarkt 7 december 2024 van 10.00 tot 13.00 uur

Vorig jaar hadden we een fijne ervaring op de Wintermarkt in de Voorhof. We willen dat dit jaar graag herhalen. Reserveert u vast de datum 7 december van 10.00 tot 13.00 uur.

We vragen Bart weer voor de vrolijke noot.

Ter voorbereiding reserveren we op dinsdag

15 oktober om 14.00 uur ruimte in De Voorhof.

Schuif aan als u mee wilt doen en spui ideeën op de bijeenkomst of daarbuiten.

Kunt u die datum niet en weet u al dat u mee wilt doen, bel:

Aleke van Vuren 0488 442894

of Anne Rozenbrand 0488 481863

of Grada van Harten 0488 481156.

Meubilair liturgisch centrum opgeknapt

De komende zondagen ziet het liturgisch centrum in De Voorhof er anders uit. In twee groepen wordt het meubilair van het liturgisch centrum opnieuw gelakt en dus missen we delen van ons meubilair op de zondagen. Zondag 6 en zondag 13 oktober staat alleen de preekstoel er, ook één van de podiumdelen achter de tafel is er en ook weer één bloementafeltje. Op 14 oktober zal het meubilair weer compleet zijn.

Tenslotte

Deze zondag, 6 oktober, is de jaarlijkse Israëlzondag. Voor velen op dit moment een ongemakkelijke of beladen benaming.

Zeker met alles wat er in het Midden Oosten gebeurt, waar allerlei verborgen agenda's gevolgd worden in een onontwarbare kluwen van geweld. Waar oorzaak en gevolg, actie en reactie niet meer uit elkaar gehaald kunnen worden. Waar 'leven in het licht van Gods koninkrijk', zoals de ondertitel van het jaarthema van de PKN luidt, een onbereikbaar ideaal lijkt.

In onze Bijbelse bron lezen wij ook verhalen van en over Israël. Wat er niet goed gaat is niet weg gecensureerd. Sterker nog: de aanzeggingen van profeten zijn luid en duidelijk beschreven. Soms heeft dat geleid tot een omkeer ten goede. Zo'n omkeer ten goede is altijd mogelijk; met of zonder profeet. Laten wij hopen dat die omkeer er komt. Dat het licht doorbreekt; ook in het Midden Oosten. Dat alle partijen komen tot erkenning van het bestaansrecht van de ander. Dat het leven daar weer opgepakt kan worden. Dat kan al een voorzichtig begin zijn van het Koninkrijk.

KERKELIJK CENTRUM "DE VOORHOF"

2^e hands dames en heren kledingmarkt

Vrijdag 25 oktober

Van 14.00 uur tot 20:00 uur

Zaterdag 26 oktober

Van 10:00 tot 12:00 uur

"de Voorhof"

Nedereindsestraat 30c Kesteren

Ook schoenen, tassen, sieraden, sjaals, e.d.

t.b.v. activiteitencommissie van de kerk

Pinnen is mogelijk

Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk woensdag 18.00 uur inleveren via nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Pastorale zorg:

Ds. Henriëtte Bouwman

Werkdagen dinsdag t/m vrijdag

Woensdag- en donderdagmorgen van 9.30 - 12.30 uur in De Voorhof aanwezig.

Telefoon: 06 - 12 67 83 06

Email predikant@voorhofkesteren.nl

Gea Olthoff

Telefoon: 06-23106146

Email: pastoraat@voorhofkesteren.nl

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn, Lienden en Ommeren en is van de PKN.

Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041XG Kesteren.

Telefoon: 0488 – 48 26 06

Email: beheerder@voorhofkesteren.nl